

## NHẬT KÝ ĐỒNG MÔN

*Nhật ký này tiếp tục được ghi lại kèm theo một số hình ảnh sinh hoạt của quý bô lão kể từ buổi tất niên năm con Chuột đến năm 2010.*

*Kể ghi nhật ký này lấy làm “rất mừng” vì suốt năm Canh Dần (2010) quý bô lão vẫn còn nguyên vẹn không sút mẻ cụ nào. Nghĩa là các cụ đã né được cánh cửa của thánh Phêrô hoặc thích ở nơi phàm trần hơn nơi tiên cảnh nhờ lo lót Nam tào Bắc Đẩu. Do vậy mà nhật ký trong tập san Xuân Tân Mão này không “phảng phất mùi nhang khói... vái nhau”.*

Ngày... tháng... năm: Tháng một năm 2010: Trắng

• **Ngày 3-2-2010:** các bạn đồng môn - đồng khóa lại chập chững đến công viên Lê Thị Riêng đường Cách mạng Tháng 8 - nơi xưa là mộ địa Đô Thành - hỏi thăm dung nhan, sức khỏe của nhau và nâng ly bia, ly nước ngọt, phều phào mừng Tất niên Con chuột. Có cụ cảm cảnh sinh tình nhái đề từ Liêu Trai Chí dị rằng: “uống rượu nghe ma đọc mấy lời / mà sao ma chẳng lại chơi /

ôm ta một phát lả lơ tình già!”. Nghe xong phía cuối bàn tiệc xa xa có tiếng oanh thỏ thẻ thì thầm bên tai người “hàm én râu hùm” rằng: thơ bỏ dục! Anh ạ!

Cùng lúc đó Đăng Giao vừa thở vừa “ôm” một bức tranh sơn mài bước vào. Nhân vật này luôn tới trễ vì người hơn năm nay cảnh nhà “đơn chiếc”. Sau vài lời tuyên bố rằng: “Thay mặt các bạn CVA lá vàng (nghĩa là sắp rụng rồi) tôi xin tặng bạn Phúc Thành bức sơn mài này để ghi nhớ công lao của bạn vì bạn đã hết lòng với bạn bè mà chẳng... thằng đếch nào nhiệt tình như bạn”. Đó là một khóm trúc dóng vàng điểm tuyết sắc biếc xanh thẳng tắp. Tiết trực tâm hư là đây! Tinh thần CVA là thế đấy. 21 giờ tiệc tàn, quý bô lão phều phào chúc nhau sống dai sống khỏe, đốt đuốc mà chơi... rồi cũng có vài cặp tình già cuội xe rủ nhau đi... chẳng hiểu là đi đâu!? Hỏi ma nghĩa địa này may ra biết.

- **05.2.** Một số đồng môn lại í ới gọi nhau đi phúng điếu thân mẫu bạn Đỗ Lý vừa về nơi tiên cảnh. Cụ thọ hơn trăm tuổi. Ai cũng cho rằng gia đình bạn Lý hưởng đại phúc.

- **21.2.** Họp mặt Tân niên ở nhà Q... Năm 2009 đã vắng Đào Khánh - Quốc Trường năm nay 2010 lại vắng thêm cụ “Thúc Sinh” và cụ Bá Tước. Mỗi năm lá vàng CVA59 cứ đi cặp thế này bảo sao các cụ không bắt chước bầy trẻ “sống vợ - chơi vợ”.

- **03.03.** Nguyễn Quốc An “phát loa” mời quý cụ

đến dự buffet tại Khách sạn Victory để từ giã lên đường về Mỹ cùng con cháu. Hẹn tháng 5 tháng 6 lại về chơi.

- **9.3.** Đã 100 ngày Bá Tước bỏ bạn bè đi tìm *tiên* nơi chốn Thiên đường. Không biết hai cụ Sinh - Tước này có ở cùng chỗ không? Vì một cụ là ông Thánh Phê-rô còn một cụ lại ở chỗ ông Thánh Phao-lô. Song lúc ở dương thế hai cụ chỉ cần alố - alồ là đã gặp nhau nơi chốn vũ trường. Còn Thiên đường không biết có chốn “sập sình” này không mà alồ với chẳng alồ. Chắc là buồn lắm. Chị Phấn - vợ Bá Tước mời bạn bè của phu quân tới buổi tưởng niệm này bảo thế.

- **27.2.** Cụ Huy Pinceau - thợ tô thợ vẽ dở dang bức tranh Tố Nữ tại xưởng Quang Trung Gò Vấp lại vội vàng từ Mỹ bò về để tô để vẽ cho xong. Mừng cụ sớm hoàn thành tác phẩm để đời ở tuổi cuối đời.

- **22.4.** Cụ Chu Trí Hòe đưa tiền cho B.C từ lâu bảo rằng: “Ông dành dụm mãi mới có... mà y tổ chức ở đâu thì tổ đãi bạn bè một bữa ăn sáng cà pháo cà phê cho vui”. Thế mà mãi nay - nhân dịp cụ NAUY muốn trở về xứ tuyết dương... súc. Vì 6 tháng ở đây đã... hết súc rồi. Thế là của người phúc ta - bạn bè lại tụ nhau ở quán Ly Ly đường Công Lý để “mày mày, tao tao” sướng cái miệng già.

- **25.4.** Mới được hai ngày lại “kéo nhau” đi ăn bữa tiệc tiễn đưa cụ Nauy về xứ nữa do bạn Nghiễm tổ chức tiệc mặn tại mộ địa Lê Thị Riêng. Hai tên này cùng tóc

bạc như cước lại đồng bịch tương lân nên tiễn nhau phải có “hơi cay”. Hai cụ uống rượu như rồng hút nước. Xin chúc cụ Dương sống dai như đũa. Sang năm lại về nơi “cổ mộ” luyện âm dương kiếm.

● **23.5.** Được tin cụ Trương Bảo Sơn và cụ bà Nguyễn Nữ Nghi là thân phụ và kế mẫu của chị Kim Anh vừa tạ thế tại Montréal, Canada. Các bạn đồng môn CVA quê nhà đã gửi điện chia buồn cùng anh Dương Kiên và chị Kim Anh đang định cư ở Na-Uy.

● **26.5.** Có lẽ lâu lâu không thấy mặt nhau nên Phúc Thành và Hồng Khánh “hợp đồng” giả đò là ngày này tháng này cùng chui ra vui chơi với cuộc đời, nên hai cụ tổ chức sinh nhật tại Khách sạn Victory mời quý bô lão tới chúc thọ bảy mươi. Tiếc rằng cụ Chấn lùn lúc này ít chơi với anh em nên vắng mặt. Còn Trần Trí Vượng thì chẳng nói làm gì: Người đã nằm liệt hơn bốn năm rồi.

● **03.6.** Nguyễn Văn Đậu báo tin bà xã của Phạm Quốc Trường đã mất. Anh em lại cùng nhau đến phúng điếu. Cũng chỗ kê áo quan này hai năm trước Trường đã nằm, bây giờ... người vợ đầu gối tay ấp cũng đi gặp Trường nơi chốn thiên đường.

● **15.6.** Cụ Thịnh năm nay làm ăn phát đạt, tiền vô như nước... “đào” dứt chẳng ra. Nên hứng chí tổ chức sinh nhật tuổi bảy lăm. Có “thằng ông cụ” nói thâm: Mong cụ Trọng Phét này sống dai như ông Bành Tổ để đời còn đọc được văn chương bốc phét của cụ. Bữa tiệc

này được tổ chức ở khách sạn Victory - rất xa nơi trú quán của cụ nên các giai nhân già, trẻ của cụ đều ong bướm dập dìu vui hơn cả ngày Tết nhi đồng.

- **23.6.** Cụ Lý Toét trước khi lên đường xem mặt nước Mỹ nó thế nào nên đãi bạn bè trước khi đi cũng tại khách sạn Victory. Chỉ mong cụ ra đi thế nào thì về thế ấy. Đừng đem nỗi buồn cho bạn bè như ngày cụ Đào Khánh lên đường. Bởi lúc đi thì đủ hình hài mà lúc về chỉ có nắm tro tàn trong hủ cốt. Còn nhớ hôm đó, Phạm Quốc Trường nước mắt lã chã tuôn rơi khiến nhiều người nhớ tới hơn trăm năm trước cụ Nguyễn Khuyến khóc cụ Dương Khuê trong bài thơ để đời của cụ về tình bằng hữu.

- **06.7.** “Xã xệ” Huy sợ mất Lý Toét do tình nghĩa keo sơn từ báo Phong Hóa mà ra cho đến hôm nay, nên đáp lễ tiễn đưa kèm một câu thòng... lọng rằng: “Rán mà về đãi lại bọn ông nhé!”.

- **14.7.** Dù kinh kỳ nhật nguyệt có bất thường lên xuống ra sao cũng cứ đến ngày “cất vó dzui ghê” là cụ Phạm Viết Đạt lại tổ chức mừng ngày cụ ra đời đúng với ngày quốc khánh của nước Pháp. Năm nay cụ bà lại nấu nướng ở nhà sợ các chân của cụ đã yếu đêm hôm đi lại khó khăn. Có một tên đồng môn đồng lớp hồi học Trung học với cụ nay ở cách nửa vòng trái đất nghe tin “dzui” này có viết đôi dòng kỷ niệm về cụ còn kèm theo tám hình mà dạo ấy giờ toán nào tắc tị cụ

cũng ngồi loay hoay vẽ. Tác giả cho biết dạo ấy nó còn con nít không hiểu mấy đường cong rồi lại có vài cái gạch như râu tua tủa trên cái chấm tròn ấy là cái gì. Hỏi cụ, cụ chỉ cười, có lần cụ “b” toán hỏi nó; nó đưa điều kiện là phải giải thích cái hình vẽ đầy “bí hiểm” đối với nó, nó mới cho coi. Cụ “quát” vào mặt nó bảo: “là cái ấy ấy! Tớ có vợ rồi vẽ cho đỡ nhớ!”. Bạn nào muốn coi hình vẽ mà 56 năm rồi tác giả viết câu chuyện về cụ Đạt vẫn nhớ như in xin gửi về Dũng điện sẽ được tác giả cho thấy rõ như... ban ngày.

- **20.7.** Saddam Hussein Đổ Ngũ - bậc đàn em - của các quý bô lão, năm nay vừa tròn “67 tuổi xuân” nên mời các quan anh xơi chén rượu nhạt mừng cho đàn em, tuy rằng chân có khập khểnh nhưng vẫn vững như “kiềng ba chân”.

- **04.8.** Lý Toét du Mỹ trở về cầm theo chai rượu “XO” của Phạm Bình gửi ông Bắp Cảnh Phốt (Loan lờ) từ Tết năm ngoái - nhưng vợ chồng ông Phốt mua nhiều quà cáp cho con cháu nên không thể mang về được, nay Lý Toét vác về. Chai rượu cũng gian truân gần hai năm mới về tới quê nhà. Cảm ơn tình nghĩa đồng môn của Phạm Bình và Lý Toét đã thực hiện được tấm lòng nhớ bạn của cụ Bình. Hoan hô cả hai thằng. Của một đồng là thằng Bình, công một nén là Lý Toét.

- **12.8.** Tin huynh trưởng Phạm Viết Đạt nằm ở Bệnh viện An Bình làm nhiều bô lão lo... vì tuổi của cụ

cũng bằng mớ tuổi cụ Bá Tước - mà cụ Tước thì đi tháng 12 năm 2009. E rằng các cụ lại rủ nhau đến miền đất thánh tụ tập nhau ăn Tết niên năm 2010. Nhưng rất may là cụ chỉ bị cắt hơn nửa thước “ruột hu”. Trước mặt anh em bằng hữu tới thăm cụ ở phòng 102 lầu 2 bệnh viện, cụ cứ tự nhiên như “người Hà Nội” tuột bụng, tuột chim cho anh em coi chơi và bảo rằng: “Còn ăn 24 cái sinh nhật nữa mà! Yên chí!”. Hoan hô huynh trưởng yêu đời ngời vẻ lá đa từ ngày còn đi học!

- **22.8.** Thăm cụ “tỷ phú trại lông” Nguyễn Văn Quyên, người hùng của các mỹ nhân, đang thở khò khè vì viêm phổi. Tại Vũng Tàu CVA59 chỉ còn có hai cụ là cụ Thủy và cụ Quyên: nơi chốn đi về của đám bạn ở xa về hít gió biển trong lành. Mong các cụ luôn khỏe để anh em có chỗ khoe bộ xương khô, làn da cóc...

- **14.9.** Cụ “Đậu trắng” dẫn vợ lên đường thăm con nơi chốn xa xôi rét mướt Newzealand. Hẹn rằng 3 tháng sau sẽ về. Đến nơi cụ nhớ quê, dù quê rất mất vệ sinh cụ vẫn nhớ tha thiết. Nhớ thì sớm về đi. Lý do từ ngày cụ Đào đi không về làm bạn bè cứ bị ám ảnh đối với những cụ đi sau! Than ôi! Chết có số trời cả mà sao vẫn băng khuâng thế nhỉ?

- **Từ 15.9 - 12.10:** Các cụ nước ngoài như Đ.X.T - H.H.P và Phương Heo về quê nhà tới tấp. Gọi nhau, thăm nhau ở cà phê 27 - ăn sáng, ăn trưa. Vui nhất là

thằng nào cũng được gọi nhau mà y tao như 56 năm về trước. Một thời học sinh di cư toàn đi học nhờ học vãi nào trường Trương Minh Ký cho các cụ Nguyễn Trãi - nào “Tàu ngựa” - Ba-lắc-ký cho các cụ CVA.

● **10.10.** Cả làng CVA59 xa gần đều được tin báo hỷ của cụ Lê Nhân Ảnh. Các bạn ở gần còn được cầm đũa cầm chén chứ mấy thằng ở xa chỉ có mà ngửi hơi. Sau đó cụ bà “rước” cụ ông về Paris ra mắt họ hàng nhà gái. Chúc hai cụ “thiên niên giai lão” nhé. Chú bách niên thì chẳng còn bao!

● **14.10.** Không ngờ cụ Lưu Thủy ngã bệnh K. nhưng may phát hiện sớm nên không đến nỗi. Chỉ vất vả là cú phải từ Vũng Tàu về khám và điều trị. Cũng may có cơ ngơi con cái ở Sài Gòn nên đỡ một phần nào về vật chất và tinh thần.

● **20.10.** Một số bạn quê nhà được tin Nguyễn Thái Vân bị xe nó “nghiến”, nhưng may xe nát mà người sống. Chắc thằng này mình đồng da sắt hoặc phúc nhà nó cao chứ nghe cảnh miêu tả tai nạn như thế thật khó thoát... chết.

Sau tin này bạn P.Đ.S đã hô hào đồng môn CVA59 “góp xe” để giúp đỡ một phần nào vào vốn “tự có” của Thái Vân kiếm cái xế mới mà đi chạy gạo. Nghe đâu sau đó quý bộ lão gặp nhau ở San Jose. Sau mấy câu “hoa lá” trình bày lý do. Thái Vân cầm bao thư với hàng chữ “Chiến dịch cái xe cũ” do cụ Nhuận thay mặt bằng



hữu trao. Thăng này đã nói một câu để đòi rằng: **“*Tao cảm ơn chúng mày, những thằng bạn CVA59*”**.

Nghe câu nói này mà thằng nào không xúc động thì cũng đếch phải là CVA59.

- **03.11.** Ông bụng to lò xo tụt lại (lời ĐG) họ Dương lại vác loa gọi đầy phẩn khởi: “Tao về rồi. Có thằng nào từ bỏ anh em đi chơi một mình nữa không”? Và hẹn hò ngày thứ bảy (06.11) gặp nhau ở quán Như Yến đường CMT8 để nói tiếng “Đức”.

- **18.11.** Cụ Lý Toét hợp đồng với cụ Phúc Thành tổ chức chào đón các bạn phương xa và chủ yếu là “thịt” chai rượu của thằng Bình tại quán Ly Ly của con Đốc Tuấn cũng từ Pháp mới về. Nội địa thì vẫn bằng ấy thằng. Ngoại địa thì có Thắng - Phiên - Kiên - Tuấn - Huy và Loan (nhân vật Bấp Cảnh Phốt trong tập truyện Một đời của TB).

- **10.12** Phu nhân cụ Bá Tước là bà Nguyễn Thị Phấn mời quý đồng môn và thân hữu tới dự giỗ đầu của Tước tại công viên Du lịch Văn Thánh vào lúc 17h00. Hỏi thân mật rằng: “Sao chị lại tổ chức tưởng niệm Tước ở đây”? Trả lời cũng thân mật mà có đôi phần dí dỏm rằng: “Thưa anh, chúng em đi đạo Chúa. Buổi sáng em đã xin lễ ở nhà thờ cho nhà em rồi. Chiều em tổ chức ở khu du lịch này để nhà em được “vui chơi” với các anh. Vả lại nơi đây thời sinh tiền, nhà em lui tới thường xuyên đi câu “cá tiên” anh ạ. Đời người thật

chóng quá, nhà em muốn làm Khương Tử Nha câu cá không lưỡi không mồi nhưng cá không cắn, nên mỗi lần đi câu là cứ phải đem “giấy trăm” buộc làm mồi. Loại cá tiên rất thích ăn mồi này... em biết hết. Nhưng em không như bà vợ ông Sinh đâu. Bây giờ hai ông gặp nhau ở chốn Thiên đường không biết Chúa có cho phép rủ nhau đi “xập xình” nữa không. Nghĩ mà thương nhà em (Bá Tước) quá...!”

Than ôi! Bà Phấn xứng danh bà... vợ Việt Nam! Thực hay hư? Mờ mờ ảo ảo như đèn nhấp nháy tựa sao sa nơi khu Văn Thánh này!!!

• **12.12.2010** tiến hành làm báo Tết xuân Tân Mão nên bản tin xin hẹn quý đồng môn vào mùa xuân Nhâm Thìn (2012). Mong quý đồng môn bảo vệ sức khỏe để tiếp tục đeo kính đọc chơi và nhìn cho rõ rỗng lộn, rỗng bay tha hồ thích nhé.

*Cuối năm Canh Dần ngày 12.12.2011*