

# **“CÔNG DÂN DƯƠNG CỰ” KHÔNG CÒN**

## **■ TÂM SỰ:**

Buổi gần trưa, tôi đang ngồi chờ đón đứa cháu ngoại đi học về – chợt vang tiếng điện thoại của Dương Kiền báo là anh Dương Cự đã mất. Lúc ấy là 10g45 ngày 5/4/2006. Tôi bàng hoàng. Đời người thế là xong. Suối đã về nguồn. Mây rồi cũng có đỉnh non cao làm cõi trú. Nói câu “Thất thập cổ lai hy” chẳng qua là che giấu nỗi đau nhớ người mà gian dối an ủi lòng mình.

Nhớ tiếng nói, giọng cười hào sảng của anh, sau chuỗi ngày quê hương lận đận lại thấy nhau mà quên cả ưu phiền.

Nhớ hai anh em đi đón Kiền về lần đầu trong một sân ga nắng như đổ lửa. Râu anh bạc như mái tóc bạc của Kiền với nắng trưa Sài Gòn hai trạng thái buồn vui của dĩ vãng của hiện tại – Kiền đi hay anh đi vĩnh viễn hôm nay!!!



## ■ VÀ LỜI AI ĐIẾU

Lễ thanh minh vừa qua hôm trước  
Mà trưa nay sao ngơ ngác tin buồn  
Anh Dương Cự đã không còn  
Bỏ anh em, bỏ vợ con đi rồi!  
Niềm đau xé toạc ngang trời  
Lại ngôi sao nữa chán đời phù du.

Sóng đã biết bơ vơ trần thế  
Thác mới là thực thể tinh anh  
Nhưng ai quên được cho đành  
Những năm tháng, những ngày xanh ở đời  
Xẻ chia bao mảnh tình người,  
Giờ im lặng quá ngậm ngùi tiếng xưa

Tiễn anh mưa sớm chuyển mùa  
Gió uất với mây đưa nối vòng  
Hàng cây phố chạy bên đường  
Hôm nay chót thấp cho buồn lên cao!

06.4.06

TỪ BĂNG