

NHÓM TÂM THẦN

CHU-VĂN-AN 59

Nguyễn Thị Mất Nâu

*Ở đời nhiều chuyện quanh co
Ngược xuôi xuôi ngược lắm trò khùng điên
Hồng trần mới rối tung lên
Mà thành rắc rối đảo điên sự đời
Thật giả rối bết rối nùi
Giả chân lẫn lộn - cuộc chơi vô thường.*

Cuộc chơi vô thường được hình thành từ những rắc rối và muộn phiền ngay ở cái triết lý bình thường nhất, bình dân nhất, mà dường như ai cũng đã nghe qua, như là:

1. Người say không biết mình say, không nhận mình say... nhưng sẵn sàng bảo là mình say để leo lên chổi bay chổi biến những hành vi mà lúc tỉnh táo không làm.

2. Người tâm thần không biết mình tâm thần, hoặc chẳng đại gì nhận mình tâm thần...

Tất nhiên có nhiều trường hợp giả vờ tâm thần để che mắt thế gian, mà cổ nhân đã tóm gọn trong bốn chữ “giả khùng qua ải.”

Riêng nhóm “Tâm Thần Chu Văn An 59” thì hoàn toàn khác :

Một hiện tượng như thật như đùa, như say như tỉnh và cực kỳ tinh tế. Tinh tế như “các cụ” trong nhóm “Tâm thần Chu Văn An 59” (gọi là CVA 59 nhưng trong đó một ít các cụ CVA 57 và 58), hầu hết đã ngoại bát tuần, nhưng “cụ” nào cũng cực kỳ thông minh, uyên bác, tinh quái, lả lơi, trẻ trung và nhân bản.

Đặc điểm của các “cụ” là thích phản biện nhau, gặp nhau là cãi tung tóe, to tiếng và thích phát ngôn những điều dường như nhân gian cho là khó hiểu.

*Nói là nói thế cho vui
Hiểu được các cụ là điều tử sinh
Ngày xưa xao xác yếm oanh
Bây giờ các cụ thích tôi hành nhau chơi
Cãi cọ be bét hết hơi
Nhưng mọi hành xử là người thiện tâm.*

Qui định của các “cụ” tại miền nam California, là hàng tuần vào mỗi sáng thứ hai, thứ ba, tự động tìm đến tụ họp nhau tại một nhà hàng tọa lạc trong thành phố Fountain Valley, quận Cam, để được... nhìn thấy nhau... trong quăng đời còn lại.

Nó là dấu vết, nó là dư âm của thời niên thiếu, nó giống y chang như khi còn cùng học chung dưới mái trường mang tên Bưởi-Chu Văn An. Một ngôi trường nổi tiếng có nhiều đỗ đạt thành công khoa bảng, nhiệt tình yêu nước, những thành quả tích cực chống bất công, gian ác, chống vi phạm nhân quyền của chế độ phi nhân cộng sản.

Và “Thầy Hiệu trưởng Chu Văn An”, người thầy duy nhất, bài vị được đặt thờ trong Văn Miếu Quốc Tử Giám Hà Nội, cho tới bây giờ.

*Trăm năm bia đá trung kiên
Ngàn năm thầy giỏi trò hiền không sai
Tình thân trong cõi lạc loài
Do bởi nhân cách, thương hoài ngàn năm.*

Một vị thầy nhân cách như thầy Chu Văn An, dạy dỗ, đào tạo ra các học sinh nhân cách và thành đạt là một điều dễ hiểu.

Biệt danh “Nhóm Tâm Thần Chu Văn An 59”, bỗng trở thành bình dị chẳng có gì khó hiểu, cũng chẳng cần phân tích.

*Vỗ ngực tự nhận tâm thần
Mặc ai ngộ nhận vẫn âm thầm tìm nhau
Tình bạn từ trước đến sau
Cuộc đời trần trở ấy màu trần gian.*

Nhóm tâm thần đầu chỉ là các cư dân ngụ ở miền Nam Cali. Nhóm bao gồm cả quý cụ ở miền Bắc Cali và ở nhiều tiểu bang, nhiều đất nước khác trên thế giới. Kể cả một số cụ còn ở lại quê nhà. Các cụ trong nước lâu lâu cũng họp mặt thân hữu cà phê cà pháo, hoặc những khi hữu sự quan hôn tương tế.

Trong nước và hải ngoại đang cùng thể hiện cái tình trong sinh hoạt ái hữu tương thân tương ái, một tập quán nhân bản của văn hóa Việt Nam, một hình thức gợi nhớ thời học Lễ học Văn, và coi như “Cuối Đời Nhìn Lại.”

Các cụ Chu Văn An 57, 58, 59, rõ ràng đang lắng lòng nhìn lại, để trong tim dấy lên một tình thương viên mãn nhẹ nhàng. Và trong mảnh hoàng hôn tuyệt đẹp là thấp

thoáng hình bóng những người bạn chưa chắc kiếp sau có duyên là bạn?!

*Một tiếc nuôi tương chừng bất tận
Có ở kiếp này chưa hẳn có kiếp sau
Thời gian thấp thoáng đổi màu
Không gian ngỡ ngàng dạ sầu ngán ngơ.*

Tất tần tật các cụ trong nhóm Tâm Thần nói chung, đều được miêu tả: đa số là những cao niên không tinh lãng, gặp nhau là âm ỹ, ồn ào hơn cả thanh niên.

Mỗi cụ một chuyên môn, mỗi người một học vị, bác sĩ, họa sĩ, nhà văn, nhà thơ, kỹ sư, giáo sư, kiến trúc sư, trạng sư, luật sư, quân sư ...vv.... Và những sĩ quan ưu tú trong các binh chủng Hải Lục Không quân QLVNCH, hay trong cấp chính quyền trước 30/4/1975, một thời vàng son đẹp đẽ huy hoàng... nhưng đáng tiếc đã bị mất đi trong tức tưởi nghẹn ngào hụt hẫng!!

Các cụ đã mang những kiến thức từ thời vàng son ấy, hài hòa trong to tiếng lăm lòi, trong công kích nhau như thườ còn trai trẻ dư thừa sinh lực. Mang tiếng là cãi cọ, nhưng chẳng bao giờ chấp nhất, giận hờn hay trách móc gì nhau. Các cụ đang oang oang tận hưởng cái quỹ thời gian còn lại trong yêu thương vô vàn trân quý.

*Bao nhiêu học hỏi năm xưa
Tạo thành trí tuệ cho vừa nhân gian.
Quê hương xa tít bạt ngàn
Nhớ về nơi ấy dạ hoang mang sầu
Dòng đời dâu bể bể dâu
Thời gian còn lại ...cất vào đâu bây giờ.*

Là một hậu sinh, được kết nạp vào “Nhóm Tâm Thần”, được các huynh trưởng cho phép gọi thầy Chu Văn An là Thầy, được ngồi lẫn trong các “cụ” vào những hôm sinh hoạt thường kỳ... để thấy hết cái giá trị của Tự Do Ngôn Luận, Cơ hội Học Khôn, từ căn bản phổ thông “chính qui” đến “tà ma ngoại đạo” trong đời sống, sống có quy tắc, có nguyên tắc, có quy củ, và thể hiện nguyên lý một cách phi thường lẫn vô thường

... Trong lòng kẻ hậu sinh rung rung cảm khái, vô cùng ngưỡng mộ.

Ngưỡng mộ tình người. Ngưỡng mộ tình bằng hữu “vô tiền khoáng hậu”, mà những kẻ “không tâm thần” chưa chắc đã có được, trong cõi nhân gian quay quắt, giả dối, muôn phiền này.

*Máy ai có được trong đời
Bằng hữu quý hóa mà Trời ban cho
Ngày xưa học chẳng dám ho
Ngày nay tung tóe đôi co như Chí Phèo
“Tâm Thần” các cụ thành thời
Đầu óc còn mẫn tuệ - Cuộc chơi vô thường !*

*Mất Nâu
Nam California, mùa Hè 2019*

