

Suy-tư và Cảm-nhận

Hà Đức Long

Thay lời tựa :

Các bạn ở NƯỚC TRONG đã xây cất một công trình giá trị : CUỐI ĐỜI NHÌN LẠI, để lại cho anh em nhiều xúc cảm.

Ngày nay tham gia Đặc San « Hội ngộ 60 năm CVA59 », tôi cũng mong chia sẻ những Suy Tư giản dị và bình thường của mình trước những tình trạng gặp gỡ qua những chuyến di-chuyển vì công việc.

Trên những chuyến bay, du lịch công vụ hay missions, tôi giữ thói quen mở laptop viết lại những suy-tư cá nhân hay những cảm nhận riêng của mình

Xin nhấn mạnh là người viết bài không có chủ trương muốn làm một thuyết trình hay gây biện luận về đề-tài ghi ở đầu mỗi bài.

Những đề-tài này chỉ là nguyên-cớ và xuất xứ những xúc-cảm cá-nhân.

1. QUỐC GIA NHỎ, DÂN TỘC LỚN...

(Tháng 8 năm 2012, tôi được một Đối Tác Kinh Doanh mời coi một bộ môn thể thao tại Thế Vận Hội tại London. Trong một bữa tiệc, câu chuyện hàn huyên xoay quanh những xứ tham dự Olympic games.

Vô-tình 6 chữ « Quốc Gia nhỏ, dân tộc lớn » đến trên môi tôi.

Từ đó sáu chữ này trở thành động lực và mọi nguồn cảm hứng trong ý nghĩ, tư-tưởng của tôi.)

Trong lịch-sử và địa-dư của thế-giới có nhiều quốc-gia mà hơn lúc nào hết chúng ta cần học hỏi gương tốt trên quãng đường phát-triển dân-tộc của các quốc-gia này.

Đầu tiên phải nói tới hai xứ Anh, Pháp.

Từ thế kỷ 18, hai xứ này phát triển toán học, khoa học (hóa học, cơ học, nhiệt học...), và kỹ nghệ cho nhân loại rất nhiều. Đặt nền móng cho mọi nền tảng suy-luận dựa vào toán học và thực nghiệm vật lý.

Người Anh, người Pháp mạo hiểm đi chiếm và khai-thác những vùng đất mới.

Tại những vùng đất thuộc-địa, công việc đầu tiên là xây cất thành phố, tạo lập chính -quyền mở mang giáo-dục, văn hóa, ngôn ngữ

Vùng sa-mạc Trung-Đông, người Pháp và người Anh vẽ bản-đồ, chia xẻ thiết-lập những quốc-gia nhỏ (Syrie, Jordanie, Liban ...).

Lúc đó dân số của Pháp và Anh cũng chỉ là dân số của một xứ nhỏ : khoảng 20-30 triệu dân, nếu không nói ít hơn.

Tuổi tác của những người tạo lập những công-trình này cũng chỉ là tuổi trung niên trẻ tức là khoảng 35 tuổi.

Mang hải quân chiếm cứ Á-Châu (Trung-Đông, Ấn-Độ, Trung-Hoa, Việt-Nam, ...)

Hai quốc gia này đúng là **quốc-gia nhỏ nhưng dân-tộc lớn**.

Cuối thế-kỷ 19 danh sách này có thêm hai quốc-gia : Đức và Nhật.

Qua những biến-cổ của thế giới : chiến-tranh, tai-họa thiên nhiên, khủng hoảng kinh-tế, dân-tộc của các quốc gia này lại biểu lộ một tinh-thần để đối phó các hoàn cảnh và gây sự kính trọng nể nang của dân-tộc khác.

Nhìn người ngẫm đến ta.

Địa dư của một xứ như thế nào thì không ai có thể sửa đổi. Nhưng con người và dân tộc của xứ đó có thể đổi thay. Địa dư này và con người mình tạm gọi là quốc gia.

Việt Nam, tự hào hơn 4000 năm văn hiến nhưng ngày nay vẫn đứng phần cuối của hơn 200 quốc gia trên thế giới.

Thật đau lòng, ngay cả vận mạng của chính mình cũng không tự lo được.

Que faire? (câu hỏi của Lênin lúc ở Pháp).

Đường đi rất khó, ngàn lần khó ...có đến được hay không? Chưa ai trả lời được.

Phương thức chắc chắn vẫn là: GIÁO DỤC VÀ QUYẾT TÂM.

Không quyết tâm, không thể đi xa.

Giáo dục là nền tảng căn bản để xây dựng lại con người. Xây dựng này là tối quan-trọng trước khi nghĩ đến phát triển kinh tế, văn hóa.

Chúng ta đã thấy một dân tộc Do Thái kiên cường xây dựng đất nước Israel của họ trên vùng hoang dã sa mạc; một Nhật Bản vươn mình mạnh mẽ thành cường quốc kinh tế dù bị bao quanh bởi biển, động đất và thiên tai; một Singapore nhỏ bé mà vẫn đem đến sự giàu có, thịnh vượng cho dân tộc cũng như vị thế to lớn trên trường quốc tế; một Thụy Sĩ đa dạng văn hóa và đa dạng dân tộc nhưng vẫn đoàn kết được để mọi người cùng đi lên.

Tất cả những quốc gia này đều không có nhiều tài nguyên thiên nhiên, nhưng họ lại khai thác được một nguồn quý giá nhất đó là “con người.”

Tôi cầu mong sĩ-phu CVA hải ngoại tìm được phương-thức cho dân tộc Việt Nam.

2. BIỂN CẢ VÀ SÔNG NGÒI

Việt Nam có hơn 2000 km đường biển chưa kể các quần đảo và vô số sông ngòi.

Đôi với nhiều quốc-gia ở Phi-Châu, ở Trung và Nam Mỹ hay nhiều xứ ở Âu-Châu thì biển cả và sông ngòi của Việt Nam là sự phong-phú và giàu có mà thiên-nhiên đã dành cho.

Biết được như vậy mới thấy dân-tộc mình quá phí phạm những ân huệ này.

Nguyên nhân là dân tộc Việt không có kiến thức để mở mang những tài nguyên nói trên.

Đâu biết rằng đây là sức mạnh, là năng lượng, lương thực và là nhu cầu tất yếu cho mọi phát-triển, là tương lai cho quốc-gia xứ sở.

Ngày nay phải làm thế nào để người Việt trở thành một dân-tộc của BIỂN CẢ.

Trong những tranh chấp hiện tại với Tàu Trung Cộng về Trường Sa và Hoàng Sa và những vùng lãnh thổ biển, những tranh chấp này có thể gây nên chính biến quân sự. Việt Nam vẫn chưa có một Quốc Sách nào, trước là đòi lại chủ quyền những biển đảo bị cướp từ 1974 đến 1988, sau là đầu tư phát triển toàn diện mọi vùng biển của đất nước quê hương.

3. NGÀY GẠC MA

Từ ngày lãnh thổ của Việt Nam vùng biên-giới miền Bắc và nhiều hải đảo Hoàng Sa và Trường Sa bị Tàu Trung Cộng đánh chiếm thì ý thức BIÊN ĐÔNG VÀ DÂN-TỘC sống mạnh trong lòng của mọi người ở quốc nội hay ở hải-ngoại.

Ý thức này trở thành nỗi niềm và tâm-tư.

Đề tài trên đây muốn nói những tranh-chấp quân-sự Việt-Nam / Trung Hoa từ trận hải-chiến đầu tiên ở Trường-Sa, tháng Giêng 1974 đến ngày nay.

Khó khăn của đề tài là tìm được đầy đủ tài liệu thông-tin, báo chí cũ, những chiến-sử, những câu chuyện sống được kể lại từ bạn bè, người quen.

Nhiều sự-kiện nổi bật.

Trận đánh của Hải quân VNCH 1974 cấp chiến hạm tại Trường Sa

Gương tuấn-tiết của Hạm Trưởng và cấp chỉ huy và khí khái anh-dũng của các chiến sĩ hải quân trong một bối-cảnh đau thương mà chính bạn Đồng Minh đã tìm cách lường gạt và phân-bộ....

Sau đó những trận chiến trên lãnh thổ biên-cương của quê hương 1979, những trận đánh trên Biển Đông 1983-1988 cho đến trận cuối cùng trên đất liền vùng biên giới Bắc ở Hà Giang năm 1989.

Kỷ-niệm đau lòng nhất vẫn là trận Hải Chiến GẠC MA ngày 14 tháng 3 năm 1988.

Những chiến-sĩ Việt Nam quyết tâm đánh quân Tàu xâm lăng để bảo vệ lãnh thổ của tổ-quốc nhưng lệnh từ

trung ương Hà Nội bắt buộc bỏ súng đầu hàng. Tất cả những chiến sĩ này bị bắt, tước súng, và bị hành quyết trong hoàn cảnh dã man!

Trung Hoa lúc bấy giờ cũng chỉ là một nước nghèo sau này được Đài Loan đầu-tư tài-chính và kỹ nghệ

Trong khoảng thời gian 1985-2010 xứ này trở thành cường quốc kỹ nghệ, kinh-tế đứng thứ hai trên thế giới.... !

14 tháng 3 phải được gọi là ngày GẠC MA của Việt Nam.

Gương anh dũng ngàn năm Tô-Quốc, Non Sông, Dân-Tộc ghi ơn.

4. NGHÌN NĂM NÔ-LỆ GIẶC TÀU.

Nhiều học-giả Việt-Nam viết nhiều những khảo-cứu về lịch-sử và văn-học chỉ với một mục đích : trấn-an mọi người Việt về sự kiện người Tàu cai-trị người Việt một ngàn năm nhưng người Việt không bị đồng hóa.

Nhiều luận-án được đưa ra. Lập luận nào cũng có vẻ rất vững chắc như đinh đóng cột.

Một điều nhỏ làm sững-sốt mọi người nếu nghĩ đến là nền văn học của một quốc gia như Việt Nam, tự hào ngàn năm văn hiến không có một bài khảo cứu nào đi vào đề tài giản-dị như sau :

Vì lý do gì mà dân tộc Việt chấp nhận ngàn năm bị đô-hộ mà không vùng lên chống trả ?

Đây cũng là câu hỏi của bạn học gốc người Đức của tôi thời còn là sinh viên Grandes Écoles ở Paris (1964-67).

Vì sao và tại sao? Có phải tại văn hóa hay cá tính ?

Trong tài sản văn thơ truyền lại từ tổ tiên cũng có những bộ óc xuất chúng. Ngược lại nền tảng tư-tưởng và óc sáng tạo thì gần như là không có

Người Việt có cá-tính thích nghi và bất chước mau.

Chỉ cần nghĩ đến ảnh hưởng văn hóa Pháp (100 năm làm thuộc địa Pháp), ảnh hưởng văn hóa Mỹ (10 năm chiến tranh), ảnh hưởng Đại Hàn thời cận đại về sau này.

Những phong-tục và tập-quán xấu do ảnh hưởng từ văn hóa Tàu cũng có rất nhiều.

Chuyện quan-trọng là: xứ sở vẫn đứng trong nhóm cuối cùng cộng đồng thế giới.

Không biết kết quả này có đủ để chúng ta tỉnh giấc để lấy quyết định loại bỏ những ảnh hưởng xấu này không ?

Thái độ cụ-thể là:

- Bỏ cách sống theo Tàu

Thế giới nhìn mọi xứ ở đông châu Á chỉ với hai hình ảnh: Tàu / (Trung Hoa) và Nhật.

Trong nhãn-quan đó xứ Tàu vẫn là một xứ nghèo nàn xa xăm, không đáng kính trọng !

Việt Nam, bị nhầm lẫn là Tàu.

Nhật là xứ sở giàu văn minh, thế giới kính nể.

- Bỏ tư tưởng và văn hóa Tàu.

Văn hóa Tàu không giúp phát triển Khoa-Học, Thương Mại, Kỹ Nghệ.

May mắn cho Việt Nam là có được chữ viết theo chữ Latin.

Đây là một Quốc Bảo. Phải dùng Quốc Bảo này để phát triển tư tưởng và sáng-tạo khoa học.

Các học giả uyên-bác của Việt Nam phải có bổn phận phải tìm ra phương thức để dân Việt thoát khỏi ý-thức chấp-nhận nô-lệ Tàu.

Thoát khỏi cảnh nô lệ giặc Tàu còn phải thắng những GIẶC sau đây :

- Giặc THAM NHŨNG
- Giặc LƯỜNG GẠT VÀ ĂN CẤP.
- Giặc HÈN.

5. TÌNH LÁNG GIỀNG

Việt Nam có nhiều xứ láng giềng. Nhưng tinh thần những xứ láng giềng này đối với Việt Nam, rất xấu !

Lý do: chiến tranh trong quá khứ, và nền giáo dục thấp của các dân tộc này trong đó có Việt Nam.

Trong lý-thuyết về phát triển kinh-tế hiện đại, những quốc gia nhỏ cần hợp thành những liên-minh láng giềng để mở rộng thị trường.

Lý thuyết này xây cất trên những thân thiện chính trị, dân sự, văn hóa giữa các dân tộc.

Trên thực tế hiện tại, tình hình chung của Đông Nam Á làm mọi người bi-quan !

Tại Việt Nam từ lúc ngừng những cuộc chiến tranh quốc-cộng (1975), chiến tranh Tây-Nam Campuchia (1978-80) và chiến tranh Việt Bắc (1979-88), người dân Việt phải chịu đựng sự kỳ-thị trong sự giao tiếp với các xứ Đông Nam Á Châu.

- Tàu Trung Hoa

Thái độ đối xử xấu vì mọi lý do lịch-sử.

Trong thời điểm hiện tại, chính phủ trung ương Bắc-Kinh xây cất một chiến lược trong tham vọng bành trướng đối với Việt Nam.

Một người bạn Việt ở Pháp thuật lại một chuyến du lịch ở Tàu khi anh đi cùng với một phái đoàn du khách Pháp.

Anh ta kể rằng đã gặp một phụ-nữ Tàu làm việc trong khách sạn anh lưu trú. Người phụ nữ này tỏ vẻ thái độ oán hờn đối với người Việt vì bà này đã tham dự trực-tiếp vào cuộc chiến tranh Việt-Trung 1979-88.

Trong giai đoạn chiến tranh đó, nhiều tài liệu lịch-sử cho biết bao nhiêu sự tàn ác không còn được gọi là nhân tính của quân Tàu đối với thường dân hay tù binh Việt. Chính quyền hiện tại vẫn tiếp tục che dấu.

Về mặt xã-hội có nhiều sự kiện xấu xa từ Tàu Trung Hoa đối với người Việt. Truyền hình Pháp có một lần chiếu phóng sự về đàn ông Tàu đến Việt Nam tìm vợ. Qua hình ảnh và phỏng vấn, phóng sự này cho thấy những cảnh đau lòng cho người phụ nữ Việt Nam..

Về mặt chính trị, Tàu Trung Hoa đang áp dụng nhiều biện pháp với mục tiêu phong tỏa về hàng hải, hàng không, quân sự, kinh tế.

Việt Nam phải sống trong không khí phập phồng sợ hãi trước một láng giềng không che giấu ý định xâm lăng thôn tính.

- **Đài Loan :**

Cuối năm 2018, báo VNExpress đăng tin: cảnh sát Đài Loan bắn 6 phát súng vào một lao động người Việt và bỏ mặc nạn nhân hấp hối mặc dầu có xe Hồng Thập Tự tại chỗ.

Sau đó thông báo của cảnh sát Đài Loan biểu lộ sự khinh bỉ ngạo mạn bảo rằng nạn nhân bỏ trốn khỏi xi-nhiệp và tấn công nhân viên cảnh sát để ăn cắp xe.

Nhiều ngư dân Việt Nam kể lại làm việc trên tàu chở hàng Đài Loan bị coi như người nô-lệ.

Ngược lại Đài Loan đã và đang giữ một địa-vị ưu đãi quan trọng trong nền kinh-tế Việt Nam.

- **Singapour và Mã Lai**

Nhiều phụ nữ Việt Nam đi du-lịch đến hai xứ này bị trục xuất tại phi trường vì những nghi ngờ là lợi dụng du-lịch để làm mại-dâm.

- **Thái-Lan**

Giữa hai dân tộc vẫn âm-ĩ một không khí hiềm-khích tạo nên những kỳ thị trong những giao tiếp.

- **Nhật**

Trong tình trạng căng thẳng của Biển Đông hiện tại, Nhật viện trợ về hải quân rất nhiều cho Việt Nam vì tin rằng trong mọi chinh biến quân sự ở Biển Đông Việt Nam sẽ là đồng minh cận-thiết nhất.

Trên lãnh vực xã-hội thì người Việt Nam sống tại Nhật làm lỗi rất nhiều !

Lao động xuất khẩu người Việt bị coi là không có lương tâm trong công việc.

Sinh viên được đi du-học nhờ tham-những và quyền thế của gia đình, nên lúc sống ở Nhật lại gây nhiều tệ-nạn.

Cảnh sát Nhật đã tìm ra là văn phòng Air Viet Nam tại Tokyo dung dưỡng nhân viên buôn lậu.

Vào đầu tháng 10 năm nay (2017) một cán-bộ trung cấp đi tham dự hội thảo đã bị bắt tại trận vì tội ăn cắp trong một siêu-thị.

- **Campuchia + Lào.**

Những lỗi lầm trong lịch sử đã cản trở sự thân thiện của cả ba dân-tộc để cùng phát triển với nhau. Hai xứ Việt và Campuchia sống với những bi thương chiền tranh tương tự trong 60 năm chiến tranh.

Đây là điều thật đáng tiếc.

Trung quốc viện trợ mạnh cho quân đội Campuchia. Viện trợ này cho thấy rõ có nhiều thâm ý.

Campuchia đã chuyển nhượng một “Tô-Giới” quan trọng về phương diện quân sự: hải cảng SihanoukVille

Lào là xứ nhỏ nhất trong Liên Bang Đông Dương. 90% kinh tế của xứ này đã bị thôn tính bởi Tàu Trung Hoa. Việt Nam cũng có đầu tư vào nhiều đồ án kỹ nghệ nhưng chỉ là tầm trung bình.

Lào sẽ trở thành ngõ khẩu của Tàu Trung Hoa nếu có chuyện chinh-biến Việt-Trung.

- Philippe – Indonésie – Brunei

Philippine trong ảnh hưởng của Mỹ. Từ khi có Tổng Thống Duterte, ngoại giao xứ này đánh đu giữa Mỹ và Trung Hoa.

Philippine không thiện cảm với Việt Nam hiện tại.

Indonésie, một xứ lớn Hồi Giáo. Ngân sách quốc phòng lớn nhất Đông Nam Á. Cũng có tranh chấp với Trung Hoa. Tranh chấp này vì lý do lịch sử hơn là lý do quyền lợi của Biển Đông.

Kết luận :

Cái thắng lợi của Tàu Trung Hoa trong thời điểm hiện tại là đẩy chính quyền Việt Nam vào một thế đứng chệnh vênh.

Xứ này còn biểu lộ mọi hung hãn để ngăn chặn Việt Nam chuyển hướng đi về phía Nga hay Mỹ.

Trong bối cảnh tổng quát, Việt Nam không thể dựa vào tình láng giềng của Đông Nam Á. Trong lúc đó, Tàu Trung Hoa tạo khủng hoảng quân sự để đe dọa Nhật và Đài Loan, đồng thời chờ cơ hội đánh úp Việt Nam để chiếm toàn thể các quần đảo ở Biển Đông.

Đây là chiến lược dương Đông – kích Tây.

6. ĐAU THƯƠNG CỦA QUÊ HƯƠNG.

➤ Quê nhà, xứ sở đang trong một cơn bệnh trầm trọng.

Xã-hội, tài chính, kinh-tế nằm trong tay những cá nhân tham-những mục nát. Gian thương lộng hành không chữa mọi thủ đoạn ngay cả đầu-độc người cùng nòi giống.

Trong cuộc sống hằng ngày, cướp bóc lộng hành. Lãnh vực mua bán bị ô-nhiễm bởi nhiều dụng tâm lòng gạt nhau.

Từ nghề cao-quý đến nghề tay chân, đâu đâu cũng thấy thiếu mọi giáo-dục về kỹ-thuật hay về lương tâm nghề-nghiệp.

Lãnh đạo công ty, Y-khoa Bác Sĩ, Giám Đốc hay nhân viên ngân hàng, mọi môi-trường đều có rất nhiều cá-nhân tìm đủ mọi cách để ăn cắp.....

➤ Tệ-nạn xã-hội trở thành QUỐC NẠN: rượu – bia - thuốc lá - drogue - hoành hành trong giới thanh niên ở tuổi sản xuất kinh tế, làm suy yếu dân-tộc.

➤ Tài-nguyên của quốc-gia càng ngày càng bị ăn cắp hay bị phá hủy.

- Tài sản công cộng bị biến đổi thành tài sản tư-nhân, bè lũ.

- Công ty công cộng biến thành công ty gia-đình-trị với khả năng chuyên nghiệp của lãnh đạo dốt nát.

➤ Giai cấp giàu liên kết với cán bộ chính-trị để chuyển tiền, lấy cơ “đầu tư” ở ngoại quốc để có visa xuất ngoại cho gia-đình.

Mỗi một visa gọi là Visa-đầu-tư, là một thất thoát cho quê hương xứ sở.

Được Visa-đầu-tư là phải chuyển ít nhất là 500.000 US Dollars!⁵. Số tiền này là tiền sống của 500 gia đình nghèo trong vòng một năm!

⁵ Giá hiện tại / 2019 : 750.000 Dollars – Khoảng tháng 4/2018 có tin đồn T.T Trump có ý định ký sắc lệnh ngưng Visa đầu tư.

➤ Từ hơn mười năm nay, những “bất động sản”, những “trại nuôi gà”, bao nhiêu “tiệm phở” đã được mua lại tại Mỹ do giới đầu-cơ, gian thương Việt Nam này.

Tổng số tiền gọi là “đầu-tư” này, là thất thoát khổng lồ cho xứ sở và chưa mang lại đồng nào cho quê hương.

7. LỜI NGUYỆN CẦU *thay lời kết luận*

- UY QUYỀN của tổ quốc được tái-lập lại.
- MỘT NGƯỜI VIỆT NAM MỚI cho xứ sở dân-tộc.
- MỘT DÂN TỘC SẠCH VÀ MẠNH để phục-hung giang san.
- MỘT QUỐC GIA ĐƯỢC NÊ-TRỌNG trong cộng-đồng thế-giới.
- Với tâm-trạng của một cựu học sinh Chu Văn An, thành công cá nhân không thể nào TRỌN VẸN nếu quê-hương dân tộc vẫn ngắc ngoải trong tình trạng nghèo, chậm tiến, tụt hậu, lãnh thổ biên thùy của Tổ Tiên đang bị ngoại bang xâm lấn. ❀

HÀ ĐỨC LONG / Paris

Kỷ Niệm Hội Ngộ 60 Năm CVA 1959-2019

